

Brandweerman

Intro C D7 G

Brand-weer

Couplet C F G C C7

man, brand-weer-man. Red die kat, als je kan. Zet je
lad-der neer en draag snel die kat om-laag. Ta -

Refrein F C F G F G F# F C

tuu ta - tuu. Ga op - zij, blij maar staan. Ta -
tuu ta - tuu. De brand-weer komt er - aan. Ta -
tuu ta - tuu. Ga op - zij, blij maar staan. Ta -
tuu ta - tuu. De brand-weer komt er - aan. Ta -
aan. Ta - tuu ta-tuu ta - tuu ta-tuu ta - tuu ta-tuu ta - tuu.

Naspel

4. C G C G C G C G C G C

Brandweerman

tekst: Marian van Gog
muziek: Ton Kerkhof

1

Brandweerman, brandweerman.
Red die kat, als je kan.
Zet je ladder neer en draag
snel die kat omlaag.

Refrein:

Ta-tuu, ta-tuu.
Ga opzij, blijf maar staan.
Ta-tuu, ta-tuu.
De brandweer komt eraan.
Ta-tuu, ta-tuu.
Ga opzij, blijf maar staan.
Ta-tuu, ta-tuu.
De brandweer komt eraan.

2

Brandweervrouw, brandweervrouw.
Blus de brand, doe het gauw.
Pak je ladder en je spuit.
En het vuur gaat uit.

Refrein

3

Brandweerman, brandweerman.
Rijd zo snel als je kan.
Er wordt steeds om jou gebeld.
Jij bent onze held!

Refrein

4

Brandweervrouw, brandweervrouw.
Steek je hand uit je mouw.
Later word ik, als dat kan
brandweervrouw of -man.

Refrein



Illustratie: Hans Meijer

Jort hangt uit het raam van zijn kamer. Er is niet veel te doen op straat.

De wereld verveelt zich. Net als hij.

Er rijdt een meneer op een fiets, een jongetje staat op z'n tenen om een kaart in de brievenbus te schuiven. Een vogel landt op een tak en valt in slaap tussen zijn veren.

Lekker spannend. Maar niet heus.

In huis is het stil. Mama is boodschappen doen, zijn broertje is bij de burens. En papa is naar zijn werk. 'Vervelend werk.' Zoals hij zelf altijd zegt.

Natuurlijk is de computer stuk, er is niks op tv en al zijn vrienden zitten nog op school.

Tja, ziek is ziek. Vervelend hoor.

Op het moment dat Jort van de vensterbank wil springen, komt de buurvrouw naar buiten stormen.

'Simon! Simon!'

Ze rent de straat op en maakt wilde gebaren met haar handen.

'Simon waar ben je?'

Jort gaat er is even goed voor zitten. Een kleine glimlach verschijnt op zijn gezicht. De verveling is opeens voorbij!

De overbuurman komt aangelopen en slaat een arm om buurvrouw heen. Ze houdt met twee handen haar gezicht vast en begint te huilen. Haar lichaam maakt kleine schokken.

De buurman praat tegen haar. Maar het helpt niet, ze blijft maar huilen.

Een vrachtwagen rijdt de straat in. De chauffeur stopt de wagen en stapt uit. Met zijn handen in zijn zij gaat ie naast buurvrouw en buurman staan.

Jort kan er niks van verstaan, hij opent voorzichtig het raam.

'Mevrouwetje mevrouwetje, rustig maar.' De chauffeur kijkt om zich heen. 'U hoeft toch niet zo te huilen.'

Dan komt de krantenjongen aangelopen. 'Wat is er aan de hand?'

Buurvrouw snikt het uit. 'Simon is weg. Ik weet niet waar hij is.'

De krantenjongen kijkt de chauffeur aan. De chauffeur kijkt de buurman aan.

'Wie is Simon?'

Jorinde van de Achterstraat komt aangerend.

'Dat is een zwarte kater. En hij zit daar.' Ze wijst naar de boom voor het huis van Jort.

Buurvrouw, buurman, chauffeur en krantenjongen kijken plotseling in de richting van het huis van Jort.

In de grote kastanje voor het huis zit, trillend op een tak, een zwarte kat: Simon. Hij maakt bange piepgeluiden.

Buurvrouw rent uit de kring en gaat onder de boom staan. 'Oh Simon, daar ben je! Kom maar naar het baasje, poerikie poerikie.'

Maar Simon is bang. Het is veel te hoog. Hij durft niet.

De chauffeur, de krantenjongen, Jorinde en de buurman komen ook onder de boom staan. 'Zal ik even de brandweer bellen mevrouwetje?' De chauffeur pakt zijn telefoon uit zijn stofjas.

'Laat maar, ik doe het wel!' Jort zwaait het raam open. Hij pakt een lange tak en zwaait zijn been over de vensterbank. Met zijn andere hand pakt hij een hogere tak, zet zijn voeten tussen de bladeren en begint te schuiven. Voetje voor voetje.

'Oh Jort kijk je uit?' Jorinde slaat haar hand voor haar mond. Jorts hart klopt in zijn keel.

Het is hoog maar het is ook een geweldig gevoel dat Jorinde hem zo ziet. Hij spant zijn spieren. Kijkt stoer en klimt verder. Met één hand pakt hij de bange kat. Simon slaat zijn nagels in de arm van Jort. Maar hij doet alsof hij niets voelt. Jort kijkt naar Jorinde. Ze lacht. Voorzichtig gaat hij op zijn buik liggen en laat de kat zakken. De buurman staat op zijn tenen en pakt Simon aan. Weer is buurvrouw in tranen. Maar nu van geluk. Ze drukt Simon dicht tegen zich aan.

'Dat was geweldig Jort.' Jorinde kijkt lief, ze lacht.

'Kom maar uit de boom.'

Maar Jort durft niet. Het is te hoog. Op zijn buik ligt hij op de tak van Simon. Hij is bang. Dat hij tien minuten geleden ziek was en zich verveelde kan hij zich niet herinneren. Het enige waar hij nu aan kan denken, is hoe hij uit de boom moet komen. En aan Jorinde. Wat zal zij nu denken?

De krantenjongen, buurvrouw, Jorinde, buurman en chauffeur kijken hem aan.

'Toch maar even bellen? Met de brandweer?'

Als papa en mama 's avonds terugkomen van hun werk, ligt Jort weer op bed.

'Nog steeds ziek, jongen?'

Jort draait zich om. 'Mwah...'

Zijn handen heeft hij onder de dekens. In zijn ene hand heeft hij een medaille. Van de brandweerman gekregen omdat hij zo moedig was. Zijn andere hand ligt op zijn gezicht. Daaronder ligt een kus. Van Jorinde, omdat ze hem zo geweldig vond.

Met een glimlach om zijn mond valt Jort in slaap.

Versje

Marian van Gog

Hoog in de boom

Hoog in de boom, tussen het blad.

Hoog in de boom, daar zit een kat.

Kijkt naar beneden, roept dan: 'M(i)auw.

Haal me eruit, doe het gauw.'

Jort ziet de kat, klimt op de tak.

Pakt hem en tilt hem omlaag, met gemak.

Kijkt naar beneden, dan volgt de vraag:

Hoe komt hij zelf weer omlaag?

Daar komt de brandweer. Hoor je de bel?

'Waar zit die jongen? We redden hem wel!'

Ladder naar boven. 'Ben je gewond?'

Jort staat weer snel op de grond.

Veilig beneden. Iedereen blij.

Kat uit de boom, Jort ook weer vrij.

Gauw dit verhaal verder verteld.

Jort is een kei van een held!

 **Benny Vredens**
K i n d e r p r o d u c t i e s

www.bennyvredens.nl - © Hint Music 2011

Extra bij 'Brandweerman'

Praten over het verhaal

Kunnen de kinderen het verhaal navertellen? Laat ze vrij vertellen, maar 'stuur bij' door het stellen van vragen. Denk aan:

- Waarom is Jort thuis? (*Hij is ziek.*)
- Wat hoort hij buiten? (*De buren praten.*)
- Wie zit er in de boom? (*Simon, de kat van de buurvrouw.*)
- Wat doet Jort? (*Hij klimt op de tak en haalt Simon uit de boom.*)
- Hoe komt hij zelf weer naar beneden? (*De brandweer haalt hem omlaag.*)
- Wie vinden hem een held? (*De brandweer én Jorinde.*)
- Wat krijgt Jort als beloning? (*Een medaille van de brandweer en een kus van Jorinde.*)

Medaille maken

Nodig: geel karton en lint.

De kinderen maken voor zichzelf een medaille. Eerst bedenken ze iets waarvoor ze een medaille verdienen (vandaag goed stilgezet, netjes gekleurd, goed gezwommen, zelf veters gestrikt, enzovoort). Uit geel karton knippen zij twee rondjes. Op de medaille kunt u iets schrijven of de kinderen tekenen zelf wat zij voor goeds gedaan hebben. Knip een lint en plak het uiteinde tussen de twee beide rondjes van de medaille. Elk kind mag zijn eigen medaille omhangen.

Een zoen van...

Jort kreeg niet alleen een medaille, hij kreeg ook een zoen. De kinderen tekenen zichzelf (gezicht) met een dikke zoen van... Dat mogen ze zelf bedenken.

De zoen wordt met rood getekend. Wat ook kan (nog leuker!): lippen dik stiften en een dikke zoen op de tekening drukken!

Praten en tekenen over de brandweer

Het liedje gaat over de brandweer. De brandweer kwam Jort redden. Wat doet de brandweer nog meer? Praat erover met de kinderen. Tenslotte maken ze een mooie tekening over de brandweer in actie.



